

► **Velp's dorpsicoon kende veel bewonderaars**

Helemaal niets was 'Jantje van Velp' te gek

Jan Lamberts was handelaar in lompen, paardenfluisteraar, cafébaas en nog veel meer. Deze legendarische 'Jantje van Velp' krijgt een eerbetoon. In de vorm van een boek, reizende expositie en theatervoorstelling.

Henk Aalbers

Velp

Geboren in armoede aan de 'verkeerde kant' van Velp. Weinig kans dus op een groots en meeslepend leven. Maar het liep anders met Jan Lamberts (1916-2001): bij zijn uitvaart stond bijna de hele Waterstraat vol mensen, veelal bewonderaars.

Dorpsicoon 'Jantje van Velp' had naam gemaakt als de bouwer van een zwembad voor de kinderen in Velp-Zuid, organisator van Oranjefeesten, stuntman, grappenmaker en nog veel meer. Ook de landelijke media besteedden regelmatig aandacht aan hem. Van onbesproken gedrag was Lamberts niet, want ruziemaken kon hij ook. Een tijdlang was hij bovendien een nagel aan de doodskist van toenmalig burgemeester Johannes Paulus Drost van Rheden.

Morgen verschijnt een boek over het rijke leven van Lamberts: *De wereld van Jantje van Velp*. Geschreven door oud-Velpenaar Renie Hesseling. Ook de Velpse kunstenaar/theatermaker Gerrit

van Middelkoop heeft zich door het bijzondere leven van Lamberts laten inspireren. Met een reizend theater trekt hij deze en volgende maand langs alle dorpen van de gemeente Rheden. Ook is er een reizende expositie over 'Jantje'.

Lamberts heeft in tal van beroepen de kost verdiend. Hij was dakdekker, handelaar in lompen en metalen, paardenfluisteraar, houtbewerker, bouwvakker, cafébaas, snackbarhouder en nog veel meer. Zijn knuffelstatus in Velp ontstond dankzij zijn inspanningen die ten goede kwamen aan Velp-Zuid. Zo stichtte hij een feestzaal die betaalbaar was voor de gewone Velpenaar die iets te vieren had.

Ook richtte hij Oranjevereniging Velp-Zuid op. Met tientallen meisjes in oranje jurkjes trok hij in 1963 op Koninginnedag naar Paleis Soestdijk voor het defilé. Tegen het verbod in krom hij met twee meisjes naar het bordes. 'Ik negeerde die bolhoed gewoon en de koningin stond al bij ons om het vaandel met het wapen van Rheden aan te nemen', schreef Lamberts in zijn memoires. Schrijver Hesseling profiteerde



voor zijn boek dankbaar van de duizend pagina's aan memoires.

Van wetten en regels moest 'vrije jongen' Lamberts niets hebben. Als dakdekker bijvoorbeeld hield hij zich niet bepaald aan de veiligheidsvoorschriften. Zeker als er weddenschappen waren die

► **De knuffelstatus die Jan Lamberts in Velp had, heeft hij in Rheden nooit bereikt. Dus keerde hij terug naar zijn geboortegrond**

g-6-2022



hem uitnodigden op grote hoogte capriolen uit te halen. Met een fiets door de dakgoot rijden bijvoorbeeld, of in de dakgoot op je hoofd staan. Niets was hem te gek.

Toen hij zich in de jaren zestig van de vorige eeuw als handelaar in lompen en oude metalen in het dorp Rheden vestigde, kreeg hij het aan de stok met de buurt, die klaagde over rommel, stank, ratten, het versperren van de weg. Het regende klachten bij de gemeente. Lamberts bracht burgemeester Drost tot wanhoop.

Ten einde raad vroeg de burgemeester audiëntie aan bij de officier van justitie in Arnhem. Lam-

▲ **Gerrit van Middelkoop (links) en Renie Hesseling flankeren 'hun' Jantje van Velp.**

FOTO GERARD BURGERS

► **Jan Lamberts in zijn tijd als dakdekker.**

FOTO ARCHIEF FAMILIE LAMBERTS

berts op zijn beurt riep via een brief de hulp van koningin Juliana in. Tevergeefs. De knuffelstatus die hij in Velp had, heeft hij in Rheden nooit bereikt. Dus keerde hij terug naar zijn geboortegrond.

Het boek van Hesseling is veel meer dan een biografie over Jantje van Velp. Het beschrijft ook hoe de minder bedeeden in de vorige



eeuw in Velp leefden en het hoofd boven water hielden.

In de reizende muzikale theatervoorstelling *Ik Jan Lamberts en de straatnamenkwesitie* wordt Jan Lamberts op humoristische wijze onder de loep genomen. Komt hij in aanmerking voor een straatnaam in een nieuwe wijk in Velp? Ook andere markante dorpsfiguren passeren de revue.

■ Het boek *De wereld van Jantje van Velp* wordt morgen gepresenteerd bij boekhandel Jansen en De Feijter in Velp. Aanvang 19.30 uur. Voor de speellijst van de theatervoorstelling en informatie over de expositie: dedingfabriek.nl